



Italiaanse **PURE** *stijf* **KLASSE** *Ennerre*

Bij de Champions League-wedstrijd tussen Napoli en Feyenoord vorig seizoen waren er geen Feyenoord-supporters welkom in het stadion. Ik waagde toch een poging en als 'dekmantel' droeg ik de hele wedstrijddag een Napoli-shirt van het merk Ennerre, met Mars op de borst. Oké, een remake, maar niet van echt te onderscheiden, uiteraard met het aparte logo: een gestileerde N en een R, de initialen van oprichter Nicola Raccuglia.

Schitterende shirts, maar van een dikkig soort wol gemaakt.

In het broeierige Napels zweette ik me dan ook de kolere. Wat zal die dikkige Diego het er vroeger warm in hebben gehad. Maar ach, het oog wil ook wat. Elke voetballer in de Serie A zag er in zo'n shirt uit als een stijlicoon, zelfs die enge Rudi Völler of die zweterige Egidio Calloni van Palermo. Ondanks strenge toegangscontroles lukte het mij uiteindelijk om binnen te komen, mede dankzij het shirt van Ennerre.

 *Sampdoria*
1985 - Gianluca Vialli



AS Roma

1988 - Rudi Völler (rechts Andreas Brehme van Internazionale)



Napoli 

1989 - Diego Maradonna



AC Milan
1982 - Franco Baresi



Atalanta Bergamo
1989 - Claudio Caniggia



 *Fiorentina*
1984 - Sócrates




Palermo
1980 - Egidio Calloni


Lazio Roma
1983 - Michael Laudrup

